

Frederik Ludvig Popp, købmand. Saudárkróki.-Født. 28 februar 1831 i København, død 10 mars 1893 på Saudárkrókur. Hans forældre; far Mathias Popp skibssmed født 22 april 1795 i København, død 15 juni 1850 samme sted. Mor, Benedicte Petersen Lindevald fra Amager, født 19 april 1792 død 20 januar 1859.

Vi ved ikke så meget om hans opdragelse og arbejde før han kommer til Island. I starten kom han hertil som butiksassistent, og var tilknyttet forretninger på Vestdalseyri ved Seydisfjörd og på Eskifjördur i årene 1858-1859. Året 1866 startede han sin egen forretning på Akureyri. Den gik ikke så godt fordi der i forvejen var mange købmænd med magt på Akureyri. Han prøvede på nogle forskellige steder, havde sommerforretninger ved Skagafjördur. Først på Hofsós og handlede primært med hester. I året 1874 købte han foretningsbygningen fra Hallur Ásgrímsson 'Grønlandsrejsere' og startede sin forretning der. Han ansatte en direktør i forretningen til han self flyttede dertil sammen med sin familie året 1885 og tog ved forretningen. Hans forretning blev den anden største forretning i Skagafjördur. Den største var Gránufélags-forretningen. Akureyrarforretningen var under ledelse af Christian Johnason som købte den forretning af Popp året 1879. Popp giftede sig på samme tid som han startede forretningen på Akureyri og boede der i et år. I nogle år bagefter boede han i København om vinteren men på Island om sommeren (højst sandsynligvis på Akureyri om sommeren) frem til han flyttede til Saudarkrókur 1885.

Ægteparets hjem blev center for kulturliv på Saudárkrókur. Popp var meget kunstnerisk og tog sig af kunst-maling. Han malede for eksempel kulisser for teaterforestillinger og sammen med sin frustøttede teatervirksomheden på Saudárkrókur. Popp støttede alt som kunne være til at fremme det unge foretningssted (Saudárkrókur) og dets kulturliv. Popp's største interesse var bygning af Saudárkróks kirke. Tak vær ham, i høj grad, hvor flot kirken har været lige fra starten. Han gav 200 kroner til bygningen af kirken og to tavle, for salmenumre, som han lavede selv delvist. Efter Popp's død gav hans kone en 'smuk' altertavle til kirken som minde om hendes mand. Popp's forretning gik godt men man kan ikke sige at han blev meget rig. I en kort mindeartikel om han i Isafold står der, at han har været godt funktionerende mand, fremskridtsvenlig, hjertensgod og gavmild, både ved fattige og til nyttevirkomheder. Som et eksempel står det i artiklen at han gav 100 kr til bro byggelse på Hofsós på Høfdaströnd. Popp var på grund af alt ovenstående meget populær og vil altid blive grupperet som en af de mest vigtige første beboere på Saudárkrókur. Kone, gift med året 1865, Emilie Antoniette født, 6 april 1845 i København død i København 1931 (født som Leonhardtzen).

Børn sammen med sin kone Emilie Antoniette, 1) Christian Waldemar Carl, født 22 oktober 1866, købmand Saudárkrókur hans kone Paula Paulsen.

2) Eleonora Frederikke Ludvige født 28 juni 1868 hendes mand Wilhelm Lønholt Overmarinengenør i København.

3) Emma Charlotte født 6 januar 1874 ikke gift.

Christian Waldemar Carl Popp, født 1866, købmand Saudárkrókur. Født 22 oktober 1866 på Akureyri død 25 januar 1920 på Skagen i Danmark. Forældre Ludvig Popp købmand og Emilie Popp født som Leonhardtzen.

Popp tog sit første år til Danmark sammen med sine forældre og blev opdraget der frem til året 1885 men så flyttede de til Island, Saudárkrókur (se L. Popp).

Han arbejdede i sin fars forretning og overtog forretningen ved sin fars død året 1893. Forretningen var den største på Saudárkrókur og havde afdelinger på Hofsósi og Kolkuósi, som havde også været hos hans far. Forretningen var den anden største i Skagafjördur efter Gránufélagsforretningen.

Popp havde store planer i forretning og prøvede nogle nye ting i erhverfsmetoder. Han lod f.eks.

arbejde med hav sild. Gjorde forsøg med ål-kiste mellem Áshildarholtsvatns og Miklavatns. Han etablerede sammen med nogle andre aktieselskab som hed 'Reykjarhólsgardurinn'. De påbegyndte kartoffeldyrkning og brugte jord varme. Popp havde rederivirksomhed. Han havde modtagelse af fisk i Drangey, Selvík og på flere steder. Fiskeskibene Skagfirdingur, Stormfuglinn og Fálkinn ejede han hver efter hinanden (Birgitte det ser ud til at han kun ejede et skib ad gangen). Året 1902 brandt hans hus. Hans svigefar tegnede et nyt hus for ham og sendte det fra Danmark ned hugget med skib hertil. Huset blev så set op her på Saudárkrókur året 1903. Det nye hus, Villa Nova, som var set som det mest elegante hus på den nordlige del af Island var både dyrt i opsætning og i drivelse. Deres livsstil var meget luxuriøs i den tid så efter branden og det nye hus begyndte det at knibe for Popp. Han blev nød til at sælge afdelingene og til sidst at sælge Saudárkróksforretningen 1912, A/S Høepner købte. Popp flyttede med familien samme år til Danmark. Han blev ansatt hos D.D.P.A. og flyttede til Reykjavíkur som ombudsmand for kompaniet han flyttede siden igen til Skagen på Jylland hvor han død.

Popp var ikke høj mand, han var tyk, smuk og impulsive i optræden, han var glad i holdninger men hård. Han kunne ikke lide at bondene mange gange var 'suspicious' imod købnmændene. Han var kunstnerisk og kunne spille klaver meget godt, han var selskabsmand især i yngre alder.

Hans kone; Paula Anna Lovise født 23 februar 1878 hendes far var Paul Paulsen arkitekt i Randers. Hun var både smuk og selskabskone og hun må også have været dygtig og fornuftig fordi hun blev ombudsmand ved hendes mands død (!). Deres børn var: 1) Louis Emil født 31 december 1898 afdelingsleder København, kone Inger Bjørg Thaae.

2) Otta Sofie født 4 december 1900 hendes mand Knud Løve Østerby stationschef Aabybro.

3) Paul Arvid Severin Paulsen født 5 august 1906 boende i Los Angeles USA gift med Jessie Jeremiassen.

Popp havde et barn med Gudbjörg Sölvadóttir, Carl Christian Popp som død 7 desember 1892 kun et år gammel. med Gudbjörg Sölvadóttir giftede sig senere med Jon Palmason i Audnum.